

Anaokulu ve Sınıf Öğretmenliği Diplomaları KHK ile İptal Edildi

Öğretmen yetiştiren fakültelerin diplomaları 2006'da kaldırılmış, yerine sertifikalı mezuniyet gelmişti. Fakülte öğrencileri bunu biliyordu. Ancak bunun ne demek olduğunu bilmiyorlardı.

Şimdi de, görev başındaki öğretmenlerin diplomaları Kanun Hükmünde Kararname(KHK) ile fiilen geçersiz sayıldı. Çünkü sınıfları ellerinden alınıyor. O diplomayla girdikleri sınıflar yakında yok olacak. Bakın nasıl?

Anaokulları ve İlköğretim okulları "Temel Eğitim Okulları" adı altında birleştirildi. Artık İlköğretim okulu yok, Temel Eğitim var. Şimdiki Lise 2.sınıfa kadar olan 5-16 yaş dönemine bakar.

Anaokulu 5-6 yaş iken, Temel Eğitimin Anaokulu 5-6-7-8-9 (1+4 yıl) yaşları içine alır.

5 yıllık Anaokulu, okuma yazmaya hazırlık ve okuma yazma öğretir.

Peki bizde bunun öğretmeni var mı, hayır yok!

Bunun öğretmenini yetiştiren fakülte var mı, hayır yok!

Ne yapacak MEB şimdi? Mesleki Yeterlilik Kurumu (bkz.myk.gov.tr) tarafından hazırlanan Yaşam Boyu Öğrenme dairesini kurdu, orada sertifika kursları açacak. Sertifikalı Öğretmenlik için de ilk adımı atıyor!

Sınıf öğretmeni olarak yetişmiş olan, tayin etmediği öğretmen adaylarına ne diyecek bakanlık?

"Diplomalarınız geçmiyor, çünkü o diplomayla gireceğiniz okullar artık yok! 5 yıllık Anaokulu öğretmeni olmak isterseniz, size Yaşam Boyu Öğrenme dairesinde açacağımız kurslarda sertifika verebiliriz" diyecek. Eğitim Fakülteleri artık YBO kampüsleri olacak, afişleri asıldı bile.

Eğer, İkinci Kademe (şimdiki 4-5.sınıf) öğretmeni olmak isterseniz, sınıf öğretmeni değil, özel okullardaki gibi branş öğretmeni olacaksınız. Yine diplomanız geçmez! Bu sefer de sadece bu sınıflar için branş öğretmeni olabilirsiniz, ancak bunun sertifikasını almalısınız! Haydi kurslara, pamuk eller cebe...

Peki, mevcut okullardaki sınıf öğretmenleri ne olacak?

Onların da diplomaları iptal oldu, sınıfları yok artık!

MEB onlara hizmet içi kurslar açıyor, onun için artık yaz tatilleri yok!

Kurslar iki seviyeli olacaktır, seçim öğretmenin.

A-Anaokulu (1+4) öğretmeni olmak için

B- 4-5. sınıf temel derslerinden birinin öğretmeni olmak için

Bu kurslara alınacak öğretmenler, henüz emekliliği gelmemiş olanlardır. Emekliliği gelmiş olan deneyimli öğretmenler, öğretmenliğin, Amerika'daki gibi en itibarsız meslek haline getirilmesine tahammül edemez, emekliliğini ister. Ki, bilgi küpü böyle öğretmenleri kaçırtmak onların istediğidir.

Zaten 2005'den beri dağıtılan uyduruk ders kitaplarına itibar etmeyip onlar kendi doğru bildiklerini öğretiyorlardı. Şimdi onlara onur plaketi vereceklerine, KHK ile en ağır ceza veriliyor, diplomaları ve sınıfları ellerinden alınıyor.

Yakında Temel Eğitim Okullarını bir KHK ile valiliklerin özel idarelerine, sonra belediyelere vereceklerini biliyoruz. Bunu saklamıyorlar zaten.

O zaman, bütün diplomalara, bütün sertifikalara rağmen, bütün hizmet içi kurslara, bunca zahmetlere rağmen, sözleşmenizi yerel yönetim yapacaksa...

Kaybedecek başka neyiniz kaldı?

Sevgili, mesleği elinden alınan sınıf ve anaokulu öğretmenleri...

Sevgili, ataması yapılmayan sınıf ve anaokulu öğretmenleri...

Sevgili, ataması yapılmayan bütün branş öğretmenleri...

Sevgili, fakülteleri kapanacak olan sınıf ve anaokulu öğretmenliği bölümleri...

Sevgili, evlatları perişan edilen ve bu perişanlığı birlikte çeken aileler...

Sizi bekleyen bu hazin sonu, Dünya Ticaret Örgütünün emirleri doğrultusunda hazırlayan;

- Mesleki Yeterlilik Kurumuna (MYK, İçerisinde on Amerikalı var),
- Yeni görevi sizi küresel ekonominin emir eri yapmak olan MEB'na,
- Sizi piyasaya devredip kendini kapatacak olan YÖK'e ve fakülte öğretmenlerinize,
- Sizi bu hale getirenlere engel olmayan seçtiğiniz milletvekillerine,
- Ya da size gerçekleri yazmadıkları için köşe yazarlarına, kendine aydınım diyenlere...

Söyleyecek bir çift sözünüz yok mu?

Lütfen, yapacak bir şeyiniz, söylenecek bir sözünüz olsun artık!

Mahiye Morgül 29.9.2011

"Eğitim Küresel Piyasaya Teslim" kit. Yazarı, Müzik ve Drama Eğt. Müzikolog.

KPDS ve ÜDS İçin Yabancı Sınav Şirketleri

Bilirsiniz, merkezi sistem sınavlarından biri de KPDS ve ÜDS sınavıdır. Bu sınavdan geçmeyen kariyer yapamıyor.

Şimdi bu sınavları yabancı özel şirketler yapmaya başladı. YÖK'den denklik almışlar, 27/05/2009 tarihinde YÖK'ün web sitesinde yayınlandı.

<http://www.yok.gov.tr/content/view/707/>

Sitede görüleceği gibi, YÖK'ün denkliğe onay verdiği yedi tane yabancı sınav şirketi var: **CAE, CPE, FCE, IELTS, TOEIC, TOEFL CBT, TOEFL IBT.**

Bunlardan TOEIC şirketinin tanıtım sitesinde 13 ilimizde on beşten fazla büro kurduğunu, sınav başvurusu için verilen adreslerden okuyoruz.

<http://www.standarttest.com/testmerkezleri.aspx>

Yani emperyalist korsanlar sömürge ağlarını sessizce Anadolu'ya sarmaya başladılar.

Siz yıl boyunca KPDS için hazırlanıyorsunuz, yılda iki sınav hakkınız var, dünyanın masrafını ediyorsunuz, kazanamadınız, altı ay daha bekliyorsunuz, ama... Sıkı durun. Emperyalist şirkette her gün sınav var ve bir giren bir ay sonra tekrar sınava girebiliyor. Bunu, YÖK'ün kaldırılacağı zamana kadar, şimdilik saklıyorlar, ama 200 TL veren giriyor, bilen biliyor..

YÖK kaldırılın talepleri sizden gelsin diye... Üzgünüm ki, en duyarlı gençlik örgütlerini, İşçi Partisini ve CHP'yi yanıltmayı başardılar.

TOEIC başvurusu için verilen adreslere (Türk Amerikan Derneği'ndeki sınavlar için STE ile irtibat, Ankara TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, The English Academy, gibi, Hacettepe Yabancı Diller Yüksek Okulu, vs) baktığımızda bu özel sınavcılıktan bizim cebimize para girmeyeceği açıkça görülür.

Örneğin: <http://www.ydya.hacettepe.edu.tr/toeic.html>. Bu okulda iş yapan bir özel şirketin sunduğu ticari hizmetlerden biri de bu sınavdır.

YÖK'ün kalkacağını, yerini yabancı sınav piyasasına vereceğini artık daha rahat söyleyebiliriz. Bunu hazırlayarak çekileceğini de biliyordum, çünkü, yap-işlet-devret'çiler 1980'den beri işbaşındadır.

2009 yılında yabancı sınav şirketlerine kapı açan YÖK, kendini lağvetmeye şimdi en yakın noktadadır. Kalan iki iş daha var; anayasa değişikliğiyle 12 yıllık Temel Eğitim Okullarını yerel yönetimlere vermek, liseleri kaldırıp 2 yıllık 5 dersli hazırlık sınıfına çevirmek...

Yani desantralizasyon! Yani eğitim merkezimizi lağvediyoruz!

2005 yılının Kasım ayında Hüseyin Çelik AKP hükümetinin Milli Eğitim Bakanı sıfatıyla NTV'de söylemişti... "Her şey hazır, adım adım desantralizasyona gidiyoruz!"

Merkezi sistem sınavlar onca yıldan beri dinamitleniyor, arapsaçına döndü. Bu kaostan özelleştirme çıkar demiştim, okurlarım bilir. "Devlet yapamıyor, öyleyse özelleştirelim" dedirtmek içindi.

Artık, merkezi sistem sınavları devlet yapmayacaksa, MEB'in görevi küresel ekonominin ihtiyacı olan eğitim programlarını uygulamaksa... İşimiz emperyalist şirketlere para kazandırmaksa... Biz zavallı sömürgecik olmuşuz bile.

Tansu Çiller 1995'de GATS sözleşmesiyle eğitimi ve sağlığı piyasaya devredeceğine Amerika'ya söz verdi, adım adım gelindi ve 15 yıl sonra söz tamamdır. Bakınız, eğitime eşzamanlı Sağlık da sektöre devrediliyor, rektörlerin ortak olduğu Eğitim Sağlık Turizm Şirketleri (EST) kuruluyor. Deneyimli tıp hocalarını hiç acımadan kapı dışarı ediveriyorlar.

İşin ehli olmayanı iş başına boşuna getirmediler. YÖK'ün aşırı profolarına kapı hayda göründü.

Sınavların piyasaya devredilmesine bugüne kadar karşı çıkmayanlara, bildiği halde susanlara, yerine ne konulacağını bilmeden YÖK kaldırılın diyenlere sesleniyorum...

İki emperyalist blok (ABD-Avrupa) savaşıyor, ikisi de eğitimin sektöre devredilmesini istiyor ve kendi basın organlarında bu konuda sessiz anlaşma içindeler. Peki siz neden susuyorsunuz?

Artık yasayla da sabittir, komplo falan değil, Milli Eğitim Bakanının ve Yüksek Öğretim Kurumunun görevi küresel/emperyalist şirketlere para kazandırmaktır. Onun için merkezi sistem ne varsa emperyalist şirketlerin önünden kaldırılıyor.

Hatırlatıyorum; MEB Yaşam Boyu Öğrenme Dairesi, on Amerikalının başında olduğu MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU (MYK) ile eşgüdüm çalışır ve bu modelde merkezi sistem sınav yoktur, olamaz! MEB de, ÖSYM de kalkar. MYK, onun için MEB'de değil, Çalışma ve SG Bakanlığındadır. (www.myk.gov.tr)

Ulusal ve tek merkezden yönetilen hangi kurum varsa lağvediliyor...

Desantralizasyon geldi, yok ediliş başladı bile... Öyleyse, kaybedecek neyiniz var?..

29.9.2011

Mahiye Morgül