

Çocukları Derste Tutamayan Eğitim

Okulların çökertilmesini 2004'den itibaren yazmaya başladım. Cumhuriyet okullarını ordan oraya savururlarken hepsine tanık oldum. Yıldan yıla bir bir dalları budandı, içi boşalmayan eğitim kurumu kalmadı. Sıra ders sürelerinin kuşa dönmesine gelecekti, o da geldi, geliyor. Cumhuriyet eğitiminin kamucu ve bilimsel temelleri yerinden oynadı, yıkımın sonuna iyice yaklaştılar, onu da görüyorum.

Bizim Cumhuriyet Okulları dediğimiz şeye onlar “Zorunlu eğitimin karanlık dünyası” diyorlar. Kitaplarını bile yazdılar. Hiç saklamıyorlar yapacaklarını. Artık yazmasam mı diyorum, içim acıyor bunları yazmaktan. Ama yazmasam anneler bebeleri için daha fazla acı çekecek, bir umutla yazıyorum. Hem, ilk eğitim kitabımı basan Cengiz Özakıncı'dan utanırım. “Yaradana sığınarak” diye iç başlık koymuştu, ondan ilham almıştım.

Cumartesi akşamı Kanal B ekranındaydı. (Tarihin Bilinmeyen Yüzü 18 Kasım 2017)

<https://www.youtube.com/watch?v=ciuVmzuNeCM>

Programın 35.00 dakikasında Levent Yıldız izleyici mektupları içinde benimkini okurken Cengiz Bey sözü alıyor ve diyor ki:

“Mahiye hanıma da çok saygılarımızı sunalım, çünkü Mahiye Hanım, hem eğitici, hem eğitmen, müzik öğretmeninden öte pedagoğ, pedagoji biliyor. Milli Eğitimde Emperyalist Kuşatma adlı kitabını Türk Milli Eğitiminin nasıl emperyalizm güdümünde yozlaştırıldığını ve gayri milli amaçlar doğrultusunda kullanıldığının belgelerini yazdı, ben de onu, yıllar önce yayınevime varken yayınlamıştım. Şimdi kendisi bu kitabını herkese okuyabilecek şekilde internete koymuş, onu da ordan tebrik ederiz.”

Cengiz Beyin bunları söylemesi nasıl büyük moral oldu bana, anlatamam. Pazartesi günü Ankara Basın Savcılığına ifade vermeye gidiyorum, tam zamanında moral oldu bana.

Eğitimde emperyalist kuşatmayı yazmaya başladığımda, etrafım yazılarıma anlam veremeyen insanlarla doluydu. Ne eğitim sendikaları, ne eğitim dernekleri, ne de eğitim fakülteleri, hiç biri yazdıklarımın itibar etmiyordu.

2004'den itibaren yazıyorum. 2006'da çok önemli bir ses aldım. Sevgili Cengiz Özakıncı “Yazılarınızı toparlayın bana gönderin, kitap olarak basacağım” dedi ve Otopsi Yayınevinde “Milli Eğitimde Emperyalist Kuşatma” adıyla kitabımı bastı. Bunu anlattı ekranda.

Yazılarım devam ediyor, ders kitaplarına davalar açıyorum, velilerden destek mektupları alıyorum, şimdilerde sesimi daha fazla duyan var. Ama artık atı alan Üsküdar'ı geçti!

Talim Terbiye Kurulu başkanı Alpaslan durmuş tarafından Basın Savcılığına şikâyet edildim. Sesimi duyanların gerçek sayısı ne kadarmış şimdi test etme zamanım geldi.

Fakat, ne yüce gönüllü bir insandır ki bu anda büyük moral desteği veren yine sevgili Cengiz Özakıncı oldu. Canlı yayında eğitimde verdiğim mücadeleyi övdü, bunu Alpaslan Durmuş duysun diye söyledi, okurlarım zaten biliyor.

Eğitimde emperyalist kuşatmayı yazmaya devam ediyorum. İşte bugün Pazar ve yine bir tatil gününde Milli Eğitim Bakanından velileri şoka sokacak bir açıklama:

“Annem Varsa Ben de Varım' kitap okuma proje tanıtımı törenine katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Artık öğrenme süreleri hızlandı, öğrencilerimizi 40 dakika sınıfta tutmakta, dikkatlerini aynı noktaya toplamakta zorlanıyoruz. Ders sürelerini biraz kısaltabilmek lazım" dedi.

Yoksa “azalta azalta artık öğrenecekleri bir şey kalmadı” diyecekti de şaşır mı?

Bakanımızın özgeçmişine baktım, eğitimci bir geçmişi yok, Kültür Bakanlığında müşavirlik, Milli Savunma Bakanlığı, sonra Milli Eğitim Bakanı. Çocukların ders süresi

üzerine karar verme noktasında hiç değil. Hani nerde eğitim fakültelerinde bu yönde bir akademik çalışma, o da yok.

Lafı uzatmadan gerçeği söyleyeyim. Bizimkiler okulları kapatıp “ev okulu” sistemine doğru hazırlanıyorlar. Bireysel öğrenme dedikleri bu. Evde tablette öğrenme, sonra internetten öğrenme, sonra uzaktan video kameralı öğrenme... Teknolojisi satacaklar!

İki sene okuma, iki sene yazma, işte 4 yıllık anaokulu ve tableti de annesi kullandıracak çocuğa. Annesi varsa tablette öğrenme var.

Amerika’da evde öğrenme öyle yayıldı ki, “okulda can güvenliği yok onun için evde çocuğumuzu kendimiz çalıştırıyoruz “diyorlar. Oradaki bahane bu.

Aslında bizimkiler de bu asosyal/bireyci eğitime hazırlık yapıyorlar. Alpaslan Durmuş’un yayınladığı kitaplara bakın isterseniz, EDAM sitesinde Evde İlmihal ile başlayan “ev okulu” kitap serisi.

Son dalını budadıktan sonra artık gölge vermiyor bu ağacı keselim diyen Yahudi oduncu gibi.

Evet, çocukları dersten daha fazla bahçede tutmaya geldi sıra, ya sonra?

19.11.2017

Mahiye Morgül